

18 februari 2019

## *De Poort van Dijk*

### **Keuzes**

Een goede vriend van me had moeite met keuzes maken. Dat is behoorlijk lastig, want het leven dat voor een mens uitgestrekt ligt, is toch een weg van voortdurend keuzes moeten maken. Het begint al 's ochtends bij het opstaan: zal ik wakker worden of nog even blijven soezen? En wat neem ik voor ontbijt: brood (en welk broodbeleg), of toch maar yoghurt met muesli? Aankleden, maar wat zal ik aantrekken?

Dat zijn in grove lijnen geschetst al vier keuzemomenten binnen een klein kwartier. Hele banale keuzes, maar toch.

En natuurlijk zijn er ook veel risicovolle keuzes. Welke levensweg sla je in, welke mensen kun je vertrouwen? Ga ik werkelijk met die en die in zee, of toch maar liever even de kat uit de boom kijken?

Écht kiezen kan heel ingewikkeld zijn. Maar alleen de mensen die keuzes maken met het risico dat die keuze verkeerd is, maken echte keuzes, zo las ik eens ergens. Om zo ongeveer in diezelfde tijd tegen een citaat van J.K. Rowling (ja, van Harry Potter) aan te lopen: 'Het gaat niet om de talenten die je hebt, maar om de keuzes die je maakt.' Dit naar aanleiding van het tovertalent van de jonge Potter. Je kunt dat talent wel hebben, maar de keuze waarvoor dat talent te gebruiken is aan Harry. Deze zin staat al hele lange tijd opgetekend op een papiertje dat rondslingert op mijn bureau.

Het bijbelse verhaal over de gelijkenis van de talenten gaat hier ook over. Het gaat niet om de talenten die je hebt gekregen, maar de keuze die je maakt om er iets mee te doen! Je kunt ze gebruiken. Óf begraven: dan is er geen enkel risico dat er iets mis mee kan gaan. Overigens is dat laatste ook een keuze. Maar of je daarvoor zou moeten kiezen?

*Foekje Dijk*