

27 mei 2019

De Poort van Dijk

Geestig

Hoe een herinnering op de meest onverwachte wijze en plek kan ontstaan, is mij een raadsel. Het menselijk brein is ronduit een wonder van vernuft. Voordat ik mij aan het schrijven van deze column zette (die natuurlijk iets met Pinksteren te maken moest hebben) schoot mij een beeld van lang, lang geleden te binnen. Nóg zie ik de zojuist gelegde beerenburgfles op de brandende gaskachel staan. Nadat die voldoende opgewarmd was, ging de dop van de fles, lucifer er bij en whoesh ... Een kort, heftig steekvlammetje.

Voor diegenen die bekend zijn met de verhalen rondom Pinksteren zal de associatie te volgen zijn. Immers, het verhaal gaat dat op het allereerste pinkstergebeuren de geest uit de fles ging. Nou ja, het verhaal is ietsje anders. Dat gaat over een stel mensen die samen in een huis zijn, plotseling komt er een hevige windvlaag, en op hun hoofden zetten zich vlammen als van vuur. Een nogal vreemd verhaal, maar het is onmiskenbaar dat destijds een groepje mensen iets meemaakte wat hen in vuur en vlam zette. Zodanig, dat we anno 2019 binnen de geloofsgemeenschappen nog steeds het feest van Pinksteren vieren.

Het pinksterfeest wordt ook wel het feest van de communicatie genoemd: in dat huis, waar dat stel mensen zat met op hun hoofden tongen als van vuur, bleek plotseling iedereen elkaar te verstaan. Terwijl het een verzameling lieden uit totaal verschillende taalgebieden was. Of ze nu werkelijk elkaars taal verstonden, óf dat ze op een dusdanige wijze konden luisteren dat ook het onuitgesprokene verstaan werd? Wie zal het zeggen. In ieder geval is er ergens een ervaring geweest die veel losmaakte en door dat losgemaakte mensen van allerlei kunne en talen verbond. Waar werkelijk geluisterd wordt, gebeurt vaker een wonder!

Foekje Dijk