

4 februari 2019

De Poort van Dijk

Verder

'En, hoe gaat het verder met jou?', deze vraag klinkt dikwijls nadat er al enige informatie is gegeven in gesprekken tussen mensen. Alsof er nog niets van belang aan de orde is geweest. Het is bij nader inzien een bijzonder woord, dat 'verder'. Het kan duiden op iets wat in de toekomst ligt, maar ook kan het de prangende vraag aan de orde stellen hoe het nu verder moet gaan. Verder met het persoonlijk leven, hoe gaat het verder met politieke, religieuze of ideologische wegen naar de toekomst? Dit 'verder' is iets wat het gemoed van ieder weldenkend mens bij tijd en wijle bezig houdt. Het is een vraag van alle tijden. Maar met name in de huidige wereld, waar zo'n beetje alles wat stabiel leek toch lijkt te kantelen, wordt het een steeds vaker herhaalde uitroep: 'Hoe nu verder?' Politieke leiders houden er een enge kortetermijnvisie op na, beïnvloed door de naderende verkiezingen of door de neiging tot paniek zaaien van de media. Religieuze leiders maken soms rare sprongen wanneer de angst voor het anders zijn van de ander aan de orde komt. Maar ook in het persoonlijk leven bestaat die onzekere blik op de toekomst, wanneer een mens geraakt wordt door de immense kwetsbaarheid van het bestaan. Welke wegen liggen open, en staan er wel duidelijke richtingaanwijzers om er voor te zorgen dat je niet verdwaalt? Je weet ondertussen maar al te goed dat de aanwijzingen voor de route die gegaan moet worden niet bestaan. Het blijft een sprong in het diepe. Kon je maar een routeplanner voor het leven googelen om in de toekomst te kunnen kijken. Helaas.

En toch. Toch is er goddank altijd de mogelijkheid om een stukje van die weg samen te lopen en op die wijze vol goede moed verder te gaan. Een troostende mogelijkheid!

Foekje Dijk