

7 januari 2019

De Poort van Dijk

Nieuws

Nee. Het is waarschijnlijk niet helemaal wat u in eerste instantie denkt bij de aanhef van dit stukje. Het gaat niet over het kersverse nieuwe jaar, dat nog volkomen blanco voor ons uitgestrekt ligt. Hoewel ik vanzelfsprekend graag ook via deze lettertjes alle lezers van dit blad een gezond en liefdevol 2019 wil toewensen! Maar ik weet ook dat deze wens een precair verlangen is. Mensen zijn zo kwetsbaar en raakbaar, dat het een wonder mag heten dat we niet vaker lichamelijk of geestelijk te kampen hebben met tegenspoed.

En dat laatste brengt mij bij de titel van dit stukje, het dominerende nieuws van overrompelende tegenspoed. Wanneer we de kranten openslaan, op internet nu.nl openen of de radio aanzetten: over het algemeen worden de lezers of luisteraars in eerste instantie geconfronteerd met naar of slecht nieuws. Terwijl er ook zoveel goeds te melden valt.

Hoe kan het toch dat het meer moeite kost om goed nieuws te verspreiden dan slecht nieuws? Al sinds mensenheugenis krijgen de grootste schreeuwers meer podium dan de zachte stemmen die spreken van hoop en verlangen. Liever horen mensen kennelijk het nieuws van een terroristische bomaanslag dan het bericht dat er in een overvolle trein zo'n lethargische hangjongere opstaat voor iemand die niet meer zo goed ter been is. Gaat het om sensatiezucht die mensen doet verlangen naar een spectaculaire berichtgeving? Of is het meer zoals een oudere dame mij eens toefluisterde: 'Zolang het slechte nieuws nog nieuws is, betekent het dat het goede nieuws zo veel meer en groter is. Anders zou het geen nieuws zijn!' Kijk, deze bijzondere kijk op het nieuws zou ik ons mee willen geven het nieuwe jaar in. De grotere aandacht voor slecht nieuws betekent dus heel simpel dat het goede -dat duizendmaal vaker gebeurt- oneindig veel meer is dan je zou denken.

Foekje Dijk